

# Nieuwsbrief

Uitgave van de Hervormde Bethlehemkerkgemeente, Laan van Meerdervoort 627, Den Haag

[www.bethlehemkerk-denhaag.nl](http://www.bethlehemkerk-denhaag.nl)

Redactie: Ellen van Vliet, 06-23417310, [nieuwsbrief@bethlehemkerk-denhaag.nl](mailto:nieuwsbrief@bethlehemkerk-denhaag.nl)

Inleveren kopij voor eerstvolgend nummer: uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur



26<sup>e</sup> jaargang nr. 50

10 december 2023

**Erediensten** (koster van dienst: morgendienst Pim Quist / middagdienst Arie Pronk)

10.00 uur ds. E.K. Foppen  
Viering Heilig Avondmaal

Maleachi 3:16-4:3

16.30 uur ds. T.L.J. Bos  
Viering en nabetrachting Heilig Avondmaal

Maleachi 4:1-3 en Lukas 1:39-45  
Thema: Vrolijk dartelen in Gods licht

**Collecten**

Missionair Meer Mogelijk +  
Wijkgemeente +  
Diaconaal wijkwerk  
Misi Sulawesi +  
Wijkgemeente +  
Diaconaal wijkwerk

## Dankgebed en voorbede

- Broeder Henk Barnhard is al lange tijd ziek. Medicatie is niet goed genoeg aangeslagen. We bidden voor hem en zijn vrouw om moed en nieuwe kracht.
- Zuster Anne de Groen-Prins is in de laatste fase van haar aardse leven. We bidden voor haar en haar man en gezin of de HEERE met Zijn kracht en genade hen wil omringen.
- We bidden voor de langdurig zieken en zij die zich - soms omringd door anderen - toch eenzaam weten.
- We ontvangen op deze avondmaalszondag een voorproefje van Gods grote toekomst! We bidden dat dwars door de tekenen van brood en wijn heen wij bemoedigd mogen worden en kracht krijgen om te volharden op de kruisweg van Jezus Christus.

## Voor de kinderen

Voor de kinderen is er tijdens de morgendienst een werkblad. Het werkblad is te vinden op de homepage of via deze link: [www.bethlehemkerk-denhaag.nl/2023/12/09/voor-de-kinderen-zondag-10-december-2023](http://www.bethlehemkerk-denhaag.nl/2023/12/09/voor-de-kinderen-zondag-10-december-2023).

## Temperatuur in de kerk

De koude wintermaanden zijn aangebroken en dat is ook binnen in het kerkgebouw te merken. Bij het verwarmen van de kerk proberen we een goede balans te vinden tussen temperatuur en gasverbruik. Dat betekent dat we op zondag de kerk naar 15 graden verwarmen. Nu ervaart iedereen zo'n temperatuur verschillend, en voor velen zal dit betekenen dat men zich wat warmer aankleedt. Bij wijze van proef liggen vanaf vandaag 10 plaids achterin die voor extra warmte benut kunnen worden. Indien hier meer behoefte aan blijkt te zijn, wordt het aantal uitgebreid. Voor uw idee: verwarmen op deze temperatuur betekent dat we in een koude periode *per week* zo'n 900 m<sup>3</sup> gas gebruiken in de kerk en Eltheto. Het gemiddeld gasverbruik per huishouden is 1200 m<sup>3</sup> *per jaar*). Ook blijven we nadenken over energiebesparende maatregelen. In het komende kerkblad kunt u hierover meer lezen.

## Kerstpakketten

De voorbereidingen voor het samenstellen van de kerstpakketten, die de Bethlehemkerk jaarlijks in december binnen en buiten de eigen gemeente uitdeelt, zijn in volle gang! Zoals ook de laatste jaren willen we vanuit de diaconie u weer vragen om een beetje hulp bij het uitdelen hiervan. Maandag 18 december gaan wij in de grote zaal in Eltheto alle pakketten inpakken en klaarzetten voor aflevering. Naar verwachting kunnen de pakketten vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur daar opgehaald worden om in de dagen erna bezorgd te worden. Hierbij de vraag of u die avond langs zou willen komen om een enkele pakketten op te halen voor adressen bij u in de buurt. De pakketten staan dan overzichtelijk gesorteerd klaar, zodat u eenvoudig kunt zien welke adressen zich in uw buurt bevinden. Niet alleen draagt u zo heel praktisch uw steentje bij aan de tijdige bezorging van de pakketten, maar ook geeft het uiteraard een mooie gelegenheid om even contact met gemeenteleden te hebben. Alvast hartelijk dank voor ieders hulp! Vele handen maken licht werk! Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de diakenen Arjan Baak, Pim van den Hout of Leen Meijer.

## Open Kerk - Kerstconcert

Hagacantare zingt de Christmas Cantata 'Bethlehem' van John Henry Maunder. Een verhaal over hoop op licht in een duistere wereld. We volgen enkele herders uit het veld en koningen die op weg gaan nadat ze iets van licht hebben vernomen. Beleef mee hoe hoop in beweging zet! Dinsdag 19 december om 20.00 uur, met medewerking van Tessa Maalcke (sopraan), ds. Thejon Bos (verteller), Aarnoud de Groen (organist) en Danny Nooteboom (dirigent).

## Einde kalenderjaar is ook einde fiscaal jaar: zullen we met elkaar het gat dichten?

In het komende kerkblad wordt wat uitgebreider op de financiën van de gemeente ingegaan. In de gemeente wordt door velen trouw gegeven. Dat stemt tot dankbaarheid! We koersen dit jaar af op een tekort tussen de 10.000 en 40.000 euro. Dit komt onder andere door de energieprijzen. De Bethlehemkerk heeft een traditie dat een oproep aan het einde van het jaar, om met elkaar naar vermogen een financieel gat te dichten, tot nu steeds tot een positief resultaat heeft geleid. Graag doen we ook dit jaar dus zo'n oproep. Als u wilt bijdragen kan dat op rekeningnummer NL73INGB0003461703 ten name van Kerkvoogdij Bethlehemkerk onder vermelding van 'extra bijdrage 2023'. Misschien ook een interessante optie voor mensen die (nog) niet aan de actie Kerkbalans meedoen en toch graag ook financieel willen bijdragen.

## Activiteiten in deze week

|         |  |           |   |
|---------|--|-----------|---|
| Zondag  | 19.30 uur Avonduur   | Woensdag  | 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij   |
| Maandag | 7.00 uur Gezamenlijke stille tijd<br>10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij<br>20.00 uur Belijdeniscatechese  | Donderdag | 10.00 tot 11.30 uur Open kerk<br>10.00 tot 12.00 uur Inloopochtend<br>10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij   |
| Dinsdag | 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij<br>19.15 tot 20.15 uur Catechese (12 t/m 14 jaar)<br>19.30 tot 21.00 uur Open Kerk<br>20.00 tot 21.00 uur Catechese (15 en 16 jaar)<br>21.00 tot 22.00 uur Catechese (17+) | Vrijdag   | 7.00 uur Gezamenlijke stille tijd<br>10.00 tot 16.30 uur Inloopcafé Dichtbij<br>19.00 tot 20.15 uur Jeugdclubs: Pitstop (groep 3 en 4),<br>The Rock (groep 5 en 6) en WWJD (groep 7 en 8)<br>19.00 tot 20.30 uur Jeugdclub: Kompas (1 <sup>e</sup> t/m 3 <sup>e</sup> klas) |

Gemeentepredikant: ds. E.K. Foppen, 070-3237866, [predikant@bethlehemkerk-denhaag.nl](mailto:predikant@bethlehemkerk-denhaag.nl)

Missionair predikant: ds. T.L.J. Bos, 06-20128174, [thejon.bos@bethlehemkerk-denhaag.nl](mailto:thejon.bos@bethlehemkerk-denhaag.nl)

### Collecten

Bij voorkeur geeft u uw gaven via de Bethlehemkerkapp. Geven met collectemunten/geld via de collectezakken bij de uitgang in de kerk blijft natuurlijk ook mogelijk. U kunt ook geld overmaken naar de rekening van de kerk: IBAN NL81INGB0004782505 ten name van Muntenverkoop Bethlehemkerk, graag onder vermelding van 'collecte' en de datum. Eventueel kan worden aangevuld met voor welke van de deze collecten het bedrag is bedoeld. U kunt uw gaven ook geven via deze QR-code. De opbrengst wordt over de genoemde collectedoelen verdeeld.

Collecten van vandaag:

Missionair Meer Mogelijk  
Wijkgemeente  
Diaconaal wijkwerk

Misi Sulawesi  
Wijkgemeente  
Diaconaal wijkwerk



**Psalm 27: 1 (Nieuwe berijming)**

1  
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HEERE!  
Waar is het duister dat mij onheil baart?  
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,  
in Zijn bescherming ben ik wel bewaard!  
Of zich de boosheid tegen mij verbindt  
en op mij loert opdat zij mij verslindt,  
ik ken geen angst voor nood en overval:  
het is de HEER Die mij behouden zal!

**Gezang 522 (Liederenbundel Op Toonhoogte)**

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat  
onder haar vleugels, waar het veilig zat  
tegen regen, tegen zonneschijn.  
Heer, zo wil ik bij U zijn.

In de schaduw van Uw vleugels  
wil ik schuilen, wil ik schuilen,  
in de schaduw van Uw vleugels  
wil ik schuilen, o Heer.

U bent mijn toevlucht,  
U bent mijn sterkte,  
U bent mijn schuilplaats,  
U, o Heer.

In de schaduw van Uw vleugels  
wil ik schuilen, wil ik schuilen,  
in de schaduw van Uw vleugels  
wil ik schuilen, o Heer.

U bent mijn toevlucht,  
U bent mijn sterkte,  
U bent mijn schuilplaats,  
U, o Heer.

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat  
onder haar vleugels, waar het veilig zat.  
Zoals dat kuikentje, klein en teer,  
wil ik schuilen, o Heer.

**Gezang 118: 1 en 2 (Liedboek)**

1  
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  
Verlos mij van mijn bange pijn!  
Zie, heel mijn hart staat voor U open  
en wil, o Heer, Uw tempel zijn.  
O Gij, Wien aard' en hemel zingen,  
verkwik mij met Uw heil'ge gloed.  
Kom met Uw zachte glans doordringen,  
o Zon van liefde, mijn gemoed!

2  
Vervul, o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt!  
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
Blijf in Uw liefde mij bewaren,  
waar om mij heen de wereld woedt.  
O, mocht ik Uwe troost ervaren:  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

**Gezang 213: 1, 4, 7 en 8 (Liedbundel Weerklank)**

1  
Eens komt de grote zomer  
waarin zich 't hart verblijdt.  
God zal op aarde komen  
met groene eeuwigheid.  
De hemel en de aarde  
wordt stralende en puur.  
God zal zich openbaren  
in heel Zijn creatuur.

4  
Ook ons zal God verlossen  
uit alle pijn en nood,  
van 't woeden van de boze,  
van 't vrezen voor de dood,  
van aarzelen en klagen,  
verdriet en bitterheid,  
van alles wat wij dragen,  
van 't lijden aan de tijd.

7  
Dan zijn wij aangezeten  
in Gods verheven zaal,  
en zullen met Hem eten  
het eeuwig avondmaal.  
Dan schenkt de boom des levens  
ons vrucht in overloed,  
en van de stroom des levens  
drinken wij daar met God.

8  
Dan zal het loflied schallen  
rondom de gouden troon,  
dan heffen wij daar allen  
met grote vreugde aan:  
lof zij en eer en sterkte  
de Vader en de Zoon,  
de Geest om al Zijn werken  
zij lof van nu voortaan.

**Gezang 430: 5, 6 en 7 (Liedboek)**

5  
Hoe moet ik, Hemelzoon, U danken  
voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht?  
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke,  
voorgoed genezen van de nacht.  
Gij kuste met Uw gouden mond,  
o Zon, mijn ziel gezond.

6  
Blijf, Heer, mij met Uw gunst genegen,  
dat ik niet weer verdwalen zal;  
houd Gij mijn voeten op Uw wegen,  
dan brengen zij mij niet ten val.  
O Licht, Dat op mijn leven viel,  
verlicht mij lijf en ziel.

7  
Ik heb U lief, o Wonderschone,  
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.  
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;  
ik heb U lief, ook in de nood.  
Ik heb U lief, o schoonste Licht,  
gezegend Aangezicht!

**Psalm 130: 3 en 4 (Nieuwe berijming)**

3

Ik heb mijn hoop gevestigd  
op God den HEER Die hoort.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
wacht Zijn verlossend woord.  
Nog meer dan in de nachten  
wachters het morgenlicht,  
blijf ik, o Heer, verwachten  
Uw lichtend aangezicht.

4

Gij al Gods bondgenoten,  
ziet naar Zijn toekomst uit!  
De HEER is vast besloten  
tot goedertierenheid!  
Hoor aan de goede tijding:  
Hij geeft in Zijn geduld  
aan Israël bevrijding  
van onrecht en van schuld.

**Psalm 43: 3 en 4 (Nieuwe berijming)**

3

De vijand staat mij naar het leven,  
heeft tegen mij de hiel geheven.  
O God, ik ben in nood en pijn.  
Wil niet mijn leven overgeven  
aan 't donker waar de doden zijn.

4

Verward, o HEER, zijn mijn gedachten.  
Ik ben aan 't einde van mijn krachten  
en alle moed ontzong mijn hart.  
Als Gij niet luistert naar mijn klachten,  
dan is het duister dicht en zwart.

**Gezang 97: 1, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)**

1

O kom, o kom, Immanuël,  
verlos Uw volk, Uw Israël,  
herstel het van ellende weer,  
zodat het looft Uw Naam, o Heer!  
Wees blij, wees blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!

3

O kom, o kom, Gij Oriënt,  
en maak Uw licht alom bekend;  
verjaag de nacht van nood en dood,  
wij groeten reeds Uw morgenrood.  
Wees blij, wees blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!

4

O kom, Gij Sleutel Davids, kom  
en open ons het heiligdom;  
dat wij betreden Uwe poort,  
Jeruzalem, o vredesoord!  
Wees blij, wees blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!

**Gezang 624: 1 en 5 (Liedbundel Hemelhoog)**

1

Vreugde, vreugde, louter vreugde  
is bij U van eeuwigheid,  
Schepper Die 't heelal verheugde,  
bron van eeuw'ge vreugde zijt.  
Gij Die woont in licht en luister  
drijft de schaduwen uiteen.  
Hij die zoekend doolt in 't duister  
vindt het licht bij U alleen.

5

Wil ons van Uw vreugde geven,  
hef ons op tot U omhoog,  
Gever van onsterf'lijk leven,  
Die tot ons U neder boog.  
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,  
onbevreesd in smart en pijn.  
Laat ons, Heer, door Uwe liefde  
eeuwig in Uw vreugde zijn.