

Nieuwsbrief

Uitgave van de Hervormde Bethlehemkerkgemeente, Laan van Meerdervoort 627, Den Haag

www.bethlehemkerk-den Haag.nl

Redactie: Ellen van Vliet, 06-23417310, nieuwsbrief@bethlehemkerk-den Haag.nl

Inleveren kopij voor eerstvolgend nummer: uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur



26^e jaargang nr. 51

17 december 2023

Erediensten (koster van dienst: morgendienst Judith van Houte / middagdienst Maaïke Schiebaan)

10.00 uur ds. B.E. Weerd - Papendrecht

Ruth 2

Collecten

De Kinderwinkel +
Wijkgemeente +
Energiekosten

16.30 uur ds. W.J. Dekker - Amersfoort

Mattheüs 1:1-23

Tekst: Mattheüs 1:1+16

Diaconie +

Wijkgemeente

Dankgebed en voorbede

- We bidden om Gods kracht en troost voor broeder Bram de Groen, Aarnoud en Esther de Groen en de verdere familie. Op dinsdag 12 december is in de leeftijd van 90 jaar in Christus ontslapen: Antje (Anne) de Groen-Prins. Maandag 18 december is er om 11.00 uur een dankdienst voor haar leven in de aula van de Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan 12. Aansluitend vindt de begrafenis plaats.
- Broeder Peter Nentenaar is na een ziekenhuisopname weer thuis gekomen. We zijn met hem de HEERE dankbaar voor Zijn zorg en trouw!
- Broeder Martin Toet is in de afgelopen week onverwacht opgenomen in het ziekenhuis vanwege een dubbele longembolie. Inmiddels mocht hij ook weer thuis komen. We bidden om verder herstel en Gods kracht.
- We danken de HEERE voor Zijn bevrijdende en genezende macht, als ook voor de merkbare versterking die een heel aantal gemeenteleden vorige week door het Heilig Avondmaal heeft mogen ontvangen. Heerlijk dat er bij velen ook een lange 'nasmaak' mocht zijn!
- De aankomende week vinden diverse kerstvieringen plaats als ook de (laatste) voorbereidingen voor de diverse kerstdiensten. We bidden om de krachtige werking van Gods Geest!
- We bidden om vrede voor Israël en de volken.

Voor de kinderen

Voor de kinderen is er tijdens de morgendienst een werkblad. Het werkblad is te vinden op de homepage of via deze link:

www.bethlehemkerk-den Haag.nl/2023/12/15/voor-de-kinderen-zondag-17-december-2023.

Kerstviering met de senioren

Op dinsdag 19 december bent u vanaf 14.00 uur welkom om samen met anderen senioren de kerstviering mee te maken. We beginnen om 14.30 uur. De kerstviering is in de kerkzaal en is ook online te volgen. Als er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Corrie Toet, 070-3863332. Op de dag zelf kunt u bellen naar 06-30276025.

Open Kerk - Kerstconcert

Hagacantare zingt de Christmas Cantata 'Bethlehem' van John Henry Maunder. Een verhaal over hoop op licht in een duistere wereld. We volgen enkele herders uit het veld en koningen die op weg gaan nadat ze iets van licht hebben vernomen. Beleef mee hoe hoop in beweging zet! Dinsdag 19 december om 20.00 uur, met medewerking van Tessa Maalcke (sopraan), ds. Thejon Bos (verteller), Aarnoud de Groen (organist) en Danny Nooteboom (dirigent).

Oudejaarsmarkt Bethlehemkerk

Op zaterdag 30 december van 10.00 tot 13.00 uur gaan de deuren van inloopcafé Dichtbij open voor de Oudejaarsmarkt. Voor een kop koffie of thee, warme chocolademelk, erwtensoep en uiteraard een oliebol en/of appelbeignet: wees welkom! Lekkernijen voor thuis kunnen vanaf komende week worden besteld via de website van de kerk: www.bethlehemkerk-den Haag.nl. Bestellingen kunnen op de markt worden afgehaald en afgerekend, contant of via een QR-code. De opbrengst van de markt gaat naar de Voedselbank Haaglanden en de verdere realisatie van inloopcafé Dichtbij. Tijdens de Oudejaarsmarkt is er ook een speciale kraam voor de Voedselbank, waar producten gedoneerd kunnen worden. Er is dringend behoefte aan onder meer pasta, rijst, (zonnebloem)olie en andere houdbare producten.

De organisatie zoekt ook nog vrijwilligers om de Oudejaarsmarkt te laten slagen. We zoeken bakkers die iets lekkers willen maken voor bij de koffie. Ook zoeken we nog hulp voor de opbouw in Dichtbij op vrijdag, gastheren en -vrouwen voor tijdens de markt en helpende handen voor de afbouw van de markt zaterdagmiddag.

Familie Vogelaar in Nederland

Zaterdag 16 december is familie Vogelaar na een veilige reis in Nederland aangekomen. Zij hebben de komende twee weken vakantie. Vanaf 7 januari verblijven zij in Rotterdam. Op zondag 7 januari hoopt dominee Vogelaar voor te gaan en ook iets te vertellen over hun nieuwe werkzaamheden vanuit hun nieuwe plek. Daarna bent u van harte welkom voor een ontmoeting met hen onder het genot van een koffie of thee met iets lekkers. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u hiervoor in verband met de inkopen op te geven. Opgeven kan tot 2 januari via misisulawesi@gmail.com of via één van de TFC-leden.

Activiteiten in deze week

Maandag	7.00 uur Gezamenlijke stille tijd	Woensdag	10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij
	10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij	Donderdag	10.00 tot 11.30 uur Open kerk
	20.00 uur Belijdeniscatechese		10.00 tot 12.00 uur Inloopochtend
Dinsdag	10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij		10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij
	14.30 uur Kerstviering senioren	Vrijdag	7.00 uur Gezamenlijke stille tijd
	19.15 tot 20.15 uur Catechese (12 t/m 14 jaar)		10.00 tot 16.30 uur Inloopcafé Dichtbij
	19.30 tot 21.00 uur Open Kerk - Kerstconcert		19.00 tot 20.15 uur Jeugdclubs: Pitstop (groep 3 en 4),
	20.00 tot 21.00 uur Catechese (15 en 16 jaar)		The Rock (groep 5 en 6) en WWJD (groep 7 en 8)
	21.00 tot 22.00 uur Catechese (17+)		19.00 tot 20.30 uur Jeugdclub: Kompas (1 ^e t/m 3 ^e klas)

Gemeentepredikant: ds. E.K. Foppen, 070-3237866, predikant@bethlehemkerk-den Haag.nl

Missionair predikant: ds. T.L.J. Bos, 06-20128174, thejon.bos@bethlehemkerk-den Haag.nl

Collecten

Bij voorkeur geeft u uw gaven via de Bethlehemkerkapp. Geven met collectemunten/geld via de collectezakken bij de uitgang in de kerk blijft natuurlijk ook mogelijk. U kunt ook geld overmaken naar de rekening van de kerk: IBAN NL81INGB0004782505 ten name van Muntenverkoop Bethlehemkerk, graag onder vermelding van 'collecte' en de datum. Eventueel kan worden aangevuld met voor welke van de deze collecten het bedrag is bedoeld. U kunt uw gaven ook geven via deze QR-code. De opbrengst wordt over de genoemde collectedoelen verdeeld.

Collecten van vandaag:

De Kinderwinkel
Wijkgemeente
Energiekosten

Diaconie
Wijkgemeente



Ps. 40: 7

Gz. 127: 1, 3, 4 en 7

Ps. 17: 3 en 4

Ruth 2

Gz. 408: 1 en 2

Ps. 63: 1, 3 en 4

Ps. 91: 1 en 2

Gz. 124: 1, 2, 3, 4 en 5

Psalm 40: 7 (Liedbundel Weerklank)

7

Laat wie Uw heil beminnen hier en nu
in U verheugd zijn, U ter eer
uitroepen: groot is onze HEER!
Laat wie U zoeken jubelen in U!
Al leef ik in ellende,
de Heere zal het wenden,
de Heer ziet naar mij om.
Gij Die mijn Helper zijt,
mijn God Die mij bevrijdt,
o toef niet langer, kom!

Gezang 127: 1, 3, 4 en 7 (Liedboek)

1

Gaat, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem Die wond'ren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons voor alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

7

Gij schenkt met volle handen,
Die Zelf de armoe draagt.
Gij maakt Uzelf te schande,
Die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,
die 't al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen
en eeuwig dankbaar zijn.

Gezang 408: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

God zal met u zijn,
God is Immanuël.
God zal met u zijn,
de God van Israël.

God zal met ons zijn,
God is Immanuël.
God zal met ons zijn,
de God van Israël.

3

Hooftoe, gij zwaarbeproefden,
uw Koning is niet ver!
Voor wie in 't duister toefden,
rijst nu de morgenster.
De Heer geeft in de nood
Zijn wonderbare bijstand;
Hij slaat de laatste vijand,
Hij overwint de dood.

4

Weest onbezorgd, gij armen,
aan kinderen gelijk;
in koninklijk erbarmen
maakt God u groot en rijk.
Hij Die het veld bekleedt,
de vogelen kan spijzen,
wil ook Zijn kind bewijzen
dat Hij Zijn noden weet.

1

Ver weg van het Kindje,
ver weg overal.
Weet je dat die Koning
bij ons blijven zal?
Ver weg in het oosten,
waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven,
Jezus is Zijn naam.

God zal met ons zijn,
God is Immanuël.
God zal met ons zijn,
de God van Israël.

2

Jezus is de Koning.
Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder
van de wereld zijn.
Ver weg in het oosten,
waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning,
Hij kent onze naam.

God zal met ons zijn,
God is Immanuël.
God zal met ons zijn,
de God van Israël.

Gezang 124: 1, 2, 3, 4 en 5 (Liedboek)

1

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.

4

De Zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig Licht!

2

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

5

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.

3

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

Ps. 89: 1

Ps. 132: 7, 11 en 12

Gz. 108: 1, 2 en 5

Mattheüs 1:1-23

Gz. 2: 1 en 3

Ps. 98: 2

Gz. 119: 1, 2 en 3

Psalm 89: 1 (Liedbundel Weerklank)

1

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des HEEREN milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten
hoe Gij Uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat Zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Gezang 108: 1, 2 en 5 (Liedbundel Weerklank)

1

Heiland kom, o kom met haast,
laat de wereld zijn verbaasd,
dat in U, o Kind der maagd,
God in liefde naar haar vraagt.

2

Hij verlaat Zijn hemels rijk,
Hij, Gods Held, wordt ons gelijk,
heeft Zich pracht en praal ontzegd
en begint op aard Zijn weg.

5

Uit Uw kribbe straalt een licht,
waarvoor al het duister zwicht.
Laat zo ons geloof ook zijn,
dat het helder in ons schijnt.

Gezang 119: 1, 2 en 3 (Liedbundel Weerklank)

1

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profetenmond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

2

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

3

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt Zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.