

Nieuwsbrief

Uitgave van de Hervormde Bethlehemkerkgemeente, Laan van Meerdervoort 627, Den Haag

www.bethlehemkerk-denhaag.nl

Redactie: Ellen van Vliet, 06-23417310, nieuwsbrief@bethlehemkerk-denhaag.nl

Inleveren kopij voor eerstvolgend nummer: uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur



26^e jaargang nr. 52

24 december 2023

Erediensten (koster van dienst: morgendienst Janny Hooijkaas / kerstavonddienst Wilco Quist)

10.00 uur prop. P. van der Schee - Hoevelaken

Jesaja 40:1-11

Tekst: Jesaja 40:1-2

Thema: Een drievoudige Adventsbelofte uit de hemel

1 Van verlossing 2 Van verzoening 3 Van vernieuwing

Collecten

Diaconie +

Wijkgemeente +

IZB

20.00 uur ds. T.L.J. Bos

Kerstavonddienst Bethlehemkerk

22.00 uur ds. E.K. Foppen

Kerstnachtdienst Grote Kerk

Maandag 25 december – Eerste Kerstdag (koster van dienst: Pim Quist)

10.00 uur ds. T.L.J. Bos

Lukas 2:1-20

Tekst: Lukas 2:7

Thema: Een stal als thuis

Egypte: diaconaal werk door jonge gemeenten +

Wijkgemeente +

Jeugdwerk wijkgemeente

Dankgebed en voorbede

- Afgelopen maandag is - na een dienst van Woord en gebed - zuster Anne de Groen-Prins begraven. Zij is 90 jaar geworden. We danken de HEERE voor haar dienende liefde en zorgzame trouw. We bidden om kracht en troost voor broeder De Groen en de (klein)kinderen. In de morgendienst gedenken we zuster De Groen.
- Broeder Roel van Binsbergen moest onverwacht een operatie ondergaan. Hij is afgelopen woensdag weer thuisgekomen! We danken met hem de HEERE voor Zijn trouw.
- We bidden om de krachtige werking van Gods Geest nu veel mensen in de komende dagen het Evangelie van Jezus Christus horen!
- Voor veel mensen zijn de dagen rondom Kerst en Oud en Nieuw ook moeilijke dagen vanwege eenzaamheid en rouw. We bidden om Gods moed en kracht voor hen.

Voor de kinderen

Voor de kinderen is er tijdens de morgendienst een werkblad. Het werkblad is te vinden op de homepage of via deze link:

www.bethlehemkerk-denhaag.nl/2023/12/22/voor-de-kinderen-zondag-24-december-2024.

Geen middagdiensten op 24 en 25 december

Wellicht ten overvloede, maar we wijzen erop dat er vandaag en Eerste Kerstdag geen middagdiensten zijn. Zondagavond is iedereen van harte welkom bij de Kerstavonddienst om 20.00 uur in de Bethlehemkerk of om 22.00 uur in de Grote Kerk. Het gebruikelijke kinderkerstfeest op Eerste Kerstdag heeft afgelopen vrijdagavond al plaatsgevonden.

Oudejaarsmarkt Bethlehemkerk

Komende zaterdag 30 december is het zover: dan gaan van 10.00 tot 13.00 uur de deuren van inloopcafé Dichtbij open voor de Oudejaarsmarkt. Voor een kop koffie of thee, warme chocolademelk, erwtensoep en uiteraard een oliebol en/of appelbeignet: wees welkom! Lekkernijen voor thuis kunnen vanaf komende week worden besteld via de website van de kerk: www.bethlehemkerk-denhaag.nl. Bestellingen kunnen op de markt worden afgehaald en afgerekend, contant of via een QR-code. De opbrengst van de markt gaat naar de Voedselbank Haaglanden en de verdere realisatie van inloopcafé Dichtbij. Tijdens de Oudejaarsmarkt is er ook een speciale kraam voor de Voedselbank, waar producten gedoneerd kunnen worden. Er is dringend behoefte aan onder meer pasta, rijst, (zonnebloem)olie en andere houdbare producten.

Temperatuur in de kerk

De koude wintermaanden zijn aangebroken en dat is ook binnen in het kerkgebouw te merken. Bij het verwarmen van de kerk proberen we een goede balans te vinden tussen temperatuur en gasverbruik. Dat betekent dat we op zondag de kerk naar 15 graden verwarmen. Nu ervaart iedereen zo'n temperatuur verschillend, en voor velen zal dit betekenen dat men zich wat warmer aankleedt. Bij wijze van proef liggen vanaf vandaag 10 plaids achterin die voor extra warmte benut kunnen worden. Indien hier meer behoefte aan blijkt te zijn, wordt het aantal uitgebreid. Voor uw idee: verwarmen op deze temperatuur betekent dat we in een koude periode *per week* zo'n 900 m³ gas gebruiken in de kerk en Eltheto (ter illustratie: het gemiddeld gasverbruik per huishouden is 1200 m³ *per jaar*). Ook blijven we nadenken over energiebesparende maatregelen. In het komende kerkblad kunt u hierover meer lezen.

Einde kalenderjaar is ook einde fiscaal jaar: zullen we met elkaar het gat dichten?

In het komende kerkblad wordt wat uitgebreider op de financiën van de gemeente ingegaan. In de gemeente wordt door velen trouw gegeven. Dat stemt tot dankbaarheid! We koersen dit jaar af op een tekort tussen de 10.000 en 40.000 euro. Dit komt onder andere door de energieprijzen. De Bethlehemkerk heeft een traditie dat een oproep aan het einde van het jaar om met elkaar naar vermogen een financieel gat te dichten tot nu steeds tot een positief resultaat heeft geleid. Graag doen we ook dit jaar dus zo'n oproep. Naar aanleiding van de eerdere oproep is tot op heden zo'n 4.000 euro ontvangen. Als u wilt bijdragen, kan dat op rekeningnummer NL73INGB0003461703 ten name van Kerkvoogdij Bethlehemkerk onder vermelding van 'extra bijdrage 2023'. Misschien ook een interessante optie voor mensen die (nog) niet aan de actie Kerkbalans meedoen en toch graag ook financieel willen bijdragen.

Familie Vogelaar in Nederland

Zaterdag 16 december is familie Vogelaar na een veilige reis in Nederland aangekomen. Zij hebben tot begin januari vakantie en verblijven daarna in Rotterdam. Op zondag 7 januari hoopt dominee Vogelaar voor te gaan en ook iets te vertellen over hun nieuwe werkzaamheden vanuit hun nieuwe plek. Daarna bent u van harte welkom voor een ontmoeting met hen onder het genot van een koffie of thee met iets lekkers. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u hiervoor in verband met de inkopen op te geven. Opgeven kan tot 2 januari via misisulawesi@gmail.com of via één van de TFC-leden.

Activiteiten in deze week

Maandag	7.00 uur Gezamenlijke stille tijd 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij
Dinsdag	10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 19.30 tot 21.00 uur Open Kerk
Woensdag	10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 18.00 uur Schuif aan, eet mee
Donderdag	10.00 tot 11.30 uur Open kerk 10.00 tot 12.00 uur Inloopochtend 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 18.00 uur Schuif aan, eet mee
Vrijdag	7.00 uur Gezamenlijke stille tijd 10.00 tot 16.30 uur Inloopcafé Dichtbij

Collecten

Bij voorkeur geeft u uw gaven via de Bethlehemkerkapp. Geven met collectemunten/geld via de collectezakken bij de uitgang in de kerk blijft natuurlijk ook mogelijk. U kunt ook geld overmaken naar de rekening van de kerk: IBAN NL81INGB0004782505 ten name van Muntenverkoop Bethlehemkerk, graag onder vermelding van 'collecte' en de datum. Eventueel kan worden aangevuld met voor welke van de deze collecten het bedrag is bedoeld. U kunt uw gaven ook geven via deze QR-code. De opbrengst wordt over de genoemde collectedoelen verdeeld.

Collecten van vandaag:

Diaconie
Wijkgemeente
IZB



Liederen – zondag 24 december 2023 – 10.00 uur

Gezang 223: 1 en 3 (Hervormde Bundel)

1
Als ik Hem maar kenne,
Hem de mijne weet,
als mijn hart zich Hem gewenne,
nimmermeer Zijn trouw vergeet,
vrees ik niet voor lijden,
voel slechts deemoed, liefde en verblijden.

3
Waar ik Hem mag leven
is mijn Vaderland.
Elke gave, mij gegeven,
valt als erfdeel in mijn hand.
Broeders, lang verloren,
vind ik in Zijn jongeren herboren.

Gezang 103: 1 en 2 (Liedbundel Weerklank)

1
De dag van vertroosting komt haastig nabij.
De God van verlossing blijkt heerlijk gastvrij.
Hij nodigt ons, mensen, te komen met spoed,
want ons wachten liefde, geloof, hoop en moed.

2
De tijd van ellende gaat spoedig voorbij,
het lot zal Hij wenden en keren het tij.
Hij nodigt ons, mensen, tot Zijn heerlijkheid:
rechtvaardige vrede en raad op zijn tijd.

Psalm 38: 5 en 11 (Liedbundel Weerklank)

5
Heer, mijn hart ligt voor U open: al mijn hopen,
mijn verlangen en mijn leed.
Voor Uw oog zijn al mijn zorgen / niet verborgen,
daar U alles ziet en weet.

11
Wil mij, HEERE, niet begeven, red mijn leven,
blijf toch niet van verre staan.
haast U, kom mij uit mijn lijden / snel bevrijden,
Heer, mijn heil, ik roep U aan.

Gezang 105: 1, 2 en 3 (Liedbundel Weerklank)

1
Een blijde boodschap, vol van leven,
weerklinkt over het wereldrond:
God schenkt, zoals er staat geschreven,
verlossing en een nieuw verbond.
Het is de liefde van de Vader,
die aan verloren kind'ren denkt.
In Zijn genade komt Hij nader:
Hij geeft Zichzelf als Godsgechenk.

2
Hij zoekt een wereld vol ellende,
die zich van Hem heeft afgewend.
Hij zoekt hen, die Hem niet meer kenden,
vol liefde op; het wordt Advent.
Hij wil ook ons het licht hergeven,
zelfs als ons hart Hem weerstand biedt.
Hij gaf voor ons zijn heerlijk leven,
toen Hij de hemeltrouwen verliet.

3
U, Heiland, willen wij begroeten
van nu aan tot in eeuwigheid!
Ons hart wil U zo graag ontmoeten,
het zij voortaan U toegewijd.
Roep ons en laat ons naar U horen,
leid ons en geef ons volzaamheid.
Dan loven wij, door U verkoren,
Uw liefde, onze zaligheid.



ORDE VAN DIENST

Gz. 223: 1 en 3
Ps. 146: 3 en 4
Ps. 105: 24
Jesaja 40:1-11
Gz. 103: 1 en 2
Ps. 38: 5 en 11
Ps. 130: 3 en 4
Gz. 105: 1, 2 en 3