



WERKBLAD

BETHLEHEMKERK DEN HAAG

ZONDAG 31 DECEMBER 2024

Goedemorgen!

☼ Wat fijn dat jullie er weer zijn. Met wie ben je samen naar de kerk gekomen?

.....

☼ Vandaag luisteren we naar dominee:

.....

☼ Wat voor predikant is hij?

.....

☼ Hij komt uit:

☼ Uit dit Bijbelboek lezen we vandaag:

.....

☼ Dit kinderlied zingen we:

.....

☼ Welke leuke dingen kijk je in 2023 goed op terug? Waren er ook minder leuke dingen? Schrijf er maar een paar op. Je mag God hiervoor bidden en danken.

.....

.....



1. Voor de preek

Jozef en Maria gaan veertig dagen na de geboorte van Jezus naar de tempel in Jeruzalem. Jozef en Maria gaan baby Jezus laten zien aan God en aan Hem een offer brengen.

Daar in de tempel ontmoeten ze Simeon en Anna. Deze twee onopvallende mensen zijn door God uitgekozen om Jezus te mogen zien en vasthouden.



wet
zie

zoon
duif
kind
held
dorp
dank

trouw
vrede
Geest
Licht
Jozef
Maria
Hanna

Simeon
Redder
Messias
beloven
Nazaret
Galilea

profetes
Jeruzalem

Simeon en Hanna zijn !

2. Tijdens de preek

Hoe kwam het dat Simeon precies op tijd in de tempel was om daar Jozef, Maria en Jezus te ontmoeten?

- a. Simeon was dag en nacht in de tempel om God te dienen
- b. Simeon kwam geleid door de Geest naar de tempel
- c. Een engel had Simeon door een droom gewaarschuwd
- d. Simeon verwachtte elke dag de vertroosting van Israël

Simeon kende de profetieën en heeft een boodschap voor Maria. Wat zegt Simeon tegen Maria?

.....
.....

Wat betekent deze boodschap voor jou en mij?

.....
.....

Ook Anna, een weduwe van 84 jaar, komt bij Jozef, Maria, Jezus en Simeon staan en belijdt dat Jezus degene is die zij verwachtte. Zij vertelt iedereen in Jeruzalem over Hem.

Wat leert de ontmoeting met Hanna in de tempel ons?

- a. Om trouw te blijven aan God.
- b. Om door ons leven God te eren en Hem te dienen.
- c. Om samen naar de kerk te gaan.
- d. Om uit te kijken naar de dag dat Jezus terugkomt.

Let op, meer dan één antwoord kan goed zijn.

Simeon en Hanna zijn voorbeelden van hoe aanbidding van God ons sterk maakt en kracht geeft!

3. Kleurplaat



En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. Lukas 2: 25-26

Voor thuis

Simeon en Hanna zijn voorbeelden van hoe aanbidding van God ons sterk maakt en kracht geeft! Welke voorbeelden ken je nog meer uit de Bijbel? Praat hier met elkaar thuis over door.

