

Nieuwsbrief

Uitgave van de Hervormde Bethlehemkerkgemeente, Laan van Meerdervoort 627, Den Haag

www.bethlehemkerk-denhaag.nl

Redactie: Ellen van Vliet, 06-23417310, nieuwsbrief@bethlehemkerk-denhaag.nl

Inleveren kopij voor eerstvolgend nummer: uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur



27^e jaargang nr. 6

4 februari 2024

Erediensten (koster van dienst: morgendienst Judith van Houte / middagdienst Janny Hooijkaas)

10.00 uur ds. T.L.J. Bos
Separate kinderleerdienst (voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool)

Markus 4:1-20

GZB (medische hulp kwetsbaren Centraal Azië) +
Wijkgemeente +
Missionair Meer Mogelijk

16.30 uur ds. E.K. Foppen

Genesis 16:1-6 en 21:1-7

Studiefonds Gereformeerde Bond +
Wijkgemeente

Collecten

Dankgebed en voorbede

- We bidden voor zuster Nel van der Wijngaart en haar familie. Dinsdag 30 januari is haar moeder Grietje Neeltje Dikland op 95-jarige leeftijd overleden. Aanstaande dinsdag vindt de begrafenis plaats. We bidden om moed, kracht en troost voor de familie.
- Komende week komen de verschillende huiskringen bij elkaar. We bidden om geloofsversterkende en moedevende bijeenkomsten.
- Volgende week zondagmorgen wordt familie Vogelaar opnieuw uitgezonden naar Indonesië. We bidden om een goede laatste periode van verlof.
- De afgelopen week is de actie Kerkbalans begonnen. We bidden om Gods zegen over deze 'offerdienst'.
- We zuchten mee tot God met allen die zuchten om vrede en gerechtigheid.
- We bidden om de krachtige werking van Gods Geest, zodat er in de West-Europese cultuur - en ook in ons land en bij onszelf - een nieuw verlangen naar God wordt wakker geroepen.
- Komende donderdagavond vergadert de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. We bidden of God Zijn wijsheid geeft.

Kinderleerdienst

Vandaag is er weer een kinderleerdienst en die begint rond 10.30 uur. De kinderleerdienst is bedoeld voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool. Het thema van de dienst is 'Jezus en de mensen'. Het Bijbelgedeelte dat centraal staat is Lukas 7. Het zou fijn zijn als uw kind zelf een Bijbel meeneemt naar de kinderleerdienst. De kinderen kunnen na de dienst opgehaald worden in Eltheto.

Toelichting actie Kerkbalans en Missionair Meer Mogelijk

In de morgendienst vindt een korte toelichting plaats op de actie Kerkbalans en Missionair Meer Mogelijk. Dit gebeurt met een kort filmpje. Na dit filmpje weet u ook gelijk waarom er een brochure en een machtigingskaart voor Missionair Meer Mogelijk in de kerkbank ligt en waarvoor er in de ontmoetingsruimte een box klaar staat. Na afloop van de dienst kunt u voor eventuele vragen ook nog terecht bij Michel Visser en Leendert Klokkenburg.

Bijbelstudiekring 'Over geloof en wetenschap'

Vanavond komt de Bijbelstudiekring 'Over geloof en wetenschap' weer samen. Wat is dit voor kring? Een kring van en voor jongvolwassenen die samen met dominee Foppen de Bijbel leest. Vanavond gaat het over de relatie tussen geloof en 'bewijs' (naar aanleiding van Johannes 14 en de houding van Filippus). Vanaf 19.45 uur drinken we koffie in Dichtbij. De avond begint om 20.00 uur. Ben je nog niet eerder geweest, weet je dan ook hartelijk welkom! Stuur een appje naar Jeroen, 06-37177120, dan word je opgenomen in de appgroep en ontvang je de literatuur! De volgende kringavonden staan gepland op 3 maart en 7 april.

Familie Vogelaar

Familie Vogelaar woont alweer een tijdje in Makassar en gaan na hun verlof daar ook weer naar terug. Hun werk spitst zich daar nog meer toe op verkondiging van het Goede Nieuws. Zij kunnen hier echter niet zomaar over schrijven. Zij doen dit in speciale brieven. Als u deze wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan: misisulawesi@gmail.com.

Van groep 8 naar de middelbare school: uitwisselingsmoment voor ouders

Dit jaar maken een relatief groot aantal kinderen uit onze gemeente de overstap naar het voortgezet onderwijs. We hebben daarom vrijdagavond 9 februari een ontmoetingsmoment hierover. We spreken over onderwerpen als wat nemen jullie mee in je keuze voor een school en welke school komt het dichtst bij onze christelijke visie. Ook wisselen we ervaringen uit over de scholen in het voortgezet onderwijs. Van 19.00 tot 20.15 uur, onder clubtijd, komen we bij elkaar in inloopcafé Dichtbij. Misschien zit jullie zoon/dochter in groep 7 en zou je hier ook wel bij willen zijn, voel je welkom. Bij vragen, neem dan contact op met Carlien Buis en/of Mérie Boer.

Activiteiten in deze week

Zondag	20.00 uur Bijbelstudiekring 'Over geloof en wetenschap'	Woensdag	10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 19.30 tot 21.30 uur Alphacursus, 18.45 uur gezamenlijke maaltijd
Maandag	7.00 uur Gezamenlijke stille tijd 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 20.00 uur Belijdeniscatechese 20.00 uur Huiskringen	Donderdag	10.00 tot 11.30 uur Open kerk 10.00 tot 12.00 uur Inloopochtend 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij
Dinsdag	10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 19.15 tot 20.15 uur Catechese (12 t/m 14 jaar) 19.30 tot 21.00 uur Open Kerk 20.00 tot 21.00 uur Catechese (15 en 16 jaar) 21.00 tot 22.00 uur Catechese (17+)	Vrijdag	7.00 uur Gezamenlijke stille tijd 10.00 tot 16.30 uur Inloopcafé Dichtbij 19.00 tot 20.15 uur Jeugdclubs: Pitstop (groep 3 en 4), The Rock (groep 5 en 6) en WWJD (groep 7 en 8) 19.00 tot 20.30 uur Jeugdclub: Kompas (1 ^e t/m 3 ^e klas)

Collecten

Bij voorkeur geeft u uw gaven via de Bethlehemkerkapp. Geven met collectemunten/geld via de collectezakken bij de uitgang in de kerk blijft natuurlijk ook mogelijk. U kunt ook geld overmaken naar de rekening van de kerk: IBAN NL81INGB0004782505 ten name van Muntenverkoop Bethlehemkerk, graag onder vermelding van 'collecte' en de datum. Eventueel kan worden aangevuld met voor welke van de deze collecten het bedrag is bedoeld. U kunt uw gaven ook geven via deze QR-code. De opbrengst wordt over de genoemde collectedoelen verdeeld.

Collecten van vandaag:

GZB (medische hulp kwetsbaren
Centraal Azië)

Wijkgemeente
Missionair Meer Mogelijk

Studiefonds Gereformeerde Bond
Onderhoud kerkgebouw



Psalm 92: 7 en 8 (Nieuwe berijming)

7
Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in Zijn hand zijn.

8
Zij zullen vruchten dragen
voor 's HEEREN heiligdom
tot in hun ouderdom,
tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven:
God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods,
Zijn recht is hoog verheven.

Gezang 284: 2 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

2
Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In Uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

4
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Gezang 534: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

1
Jezus, open mijn oren.
Leer mij Uw stem te verstaan.
Leer mij Uw woorden te horen,
te weten waar ik moet gaan.
Om Uw licht te verspreiden,
Uw naam te belijden.
Leer mij Uw stem te verstaan.

2
Jezus, open mijn ogen.
Leer mij de mensen te zien,
zoals U ze ziet uit de hoge.
U bent de Heer Die ik dien.
Om Uw liefde te geven
aan wie met mij leven.
Leer mij de mensen te zien.

Gezang 279: 1, 2, 3 en 4 (Liedbundel Weerklank)

1
Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,
ik buig mijn hoofd, ik neig mijn oor.
Trek door de akker van mijn hart,
trek door mijn zonden, zwaar en zwart,
Uw langgerekte, diepe voor.

2
Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,
maak open mijn gesloten oor;
Gij zaait Uw Woord als zuiver zaad,
Uw Geest is als de wind die waait,
Uw rijk het graan dat Gij straks maait.

3
Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,
spreek zacht in mijn ontsloten oor;
al zie ik U, de Zaaier, niet,
ik hoor U wel: Gij zaait een lied
dat hoger klimt dan mijn verdriet.

4
Heer, nu spreekt Gij zó dat ik hoor:
Gij zingt en zaait en zaait maar door!
Gij zaait geen zaad zo hard als steen,
Gij zaait een lied, veel meer dan één –
het zingt van vreugde om mij heen!

Gezang 230: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

1
Het Woord van God brengt goede vruchten voort,
in ieder mens die luistert naar Uw Woord;
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
het keert niet onvervuld terug.

2
Beproof mijn hart dat voor U openligt;
niets is verborgen voor Uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
moet zwijgen als U tot mij spreekt.

3
De stem van liefde die in stilte spreekt;
een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest Die troost en mij in waarheid leidt;
diep in mijn hart Uw woorden schrijft.

4
O Levend Brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit Hemels Brood, het mens geworden Woord,
is Christus Die ik toebehoor.

Psalm 85: 3 en 4 (Nieuwe berijming)

3
Bij wie Hem vrezen is Zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van Zijn overvloed,
de HEERE Die ons zegent met Zijn goed.

4
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in Zijn spoor.
Gerechtigheid is voor Zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij Zijn voetstap richt.

Gezang 231: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

1
Hier in Uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als Uw Geest ons trekt tot U.

2
Rein door Uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in Uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van Uw Geest.

3
Heer, ik wil horen
Uw zachte stem.
Laat and're stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van Uw aangezicht zal zien.

Gezang 304: 1, 2 en 3 (Liedboek)

1
God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest ompant,
volvoert Zijn hand.

2
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem Zijner lippen overmant
de tegenstand.

3
De Heil'ge Geest, Die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk Zijn heilgeheimen weten;
Hij, Die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Psalm 99: 1 en 8 (Nieuwe berijming)

1
God is Koning, Hij
sticht Zijn heerschappij.
Volken hoort Zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
Die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor Zijn vermogen.

8
Maakt Hem nu tezaam
groot, verheft Zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
Hij is onze Heer,
Die met macht gekroond
op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere!
Heilig is de HEERE.