

# Nieuwsbrief

Uitgave van de Hervormde Bethlehemkerkgemeente, Laan van Meerdervoort 627, Den Haag

[www.bethlehemkerk-den Haag.nl](http://www.bethlehemkerk-den Haag.nl)

Redactie: Ellen van Vliet, 06-23417310, [nieuwsbrief@bethlehemkerk-den Haag.nl](mailto:nieuwsbrief@bethlehemkerk-den Haag.nl)

Inleveren kopij voor eerstvolgend nummer: uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur



27<sup>e</sup> jaargang nr. 14

31 maart 2024

**Erediensten Eerste Paasdag** (koster van dienst: morgendienst Judith van Houte / middagdienst Maaïke Schiebaan)

10.00 uur ds. E.K. Foppen

Markus 16:1-8

Thema: Horen, zien en zwijgen...

**Collecten**

Buurt- en kerkhuis Lukas +

Wijkgemeente +

Stichting Racham

Diaconie +

Wijkgemeente

16.30 uur ds. P. Nobel - Noordwijk

Lukas 24: 1-12 en 30-35

Tekst: vers 12 en 34

Thema: Pasen met Petrus!

## Dankgebed en voorbede

- We bidden voor alle chronisch zieken, voor hen die - naar lichaam en/of ziel - een donkere weg moeten gaan om het licht en de kracht van de Opgestane in hun midden.
- We danken God voor de Paaslessen die de afgelopen week gehouden zijn in de Bethlehemkerk. Honderden kinderen hebben het Paasevangelie gehoord.
- We bidden om de krachtige werking van Gods Geest zodat wij die de Paasboodschap horen en gehoord hebben ook Paasgetuigen zullen zijn. Opgewekt tot nieuw leven.

## Voor de kinderen

Voor de kinderen is er tijdens de morgendienst een werkblad. Het werkblad is te vinden op de homepage of via deze link: [www.bethlehemkerk-den Haag.nl/2024/03/30/voor-de-kinderen-zondag-31-maart-2024](http://www.bethlehemkerk-den Haag.nl/2024/03/30/voor-de-kinderen-zondag-31-maart-2024).

## Paaslunch

Vandaag is er een Paaslunch in Eltheto. Na de morgendienst kunt u in de ontmoetingsruimte een kopje koffie of thee drinken. Daarna zien we u graag in Eltheto. Iedereen is welkom!

## Verdiepingsavonden 'Oproep tot omkeer'

Er is weer een nieuwe reeks van verdiepingsavonden in aantocht. Tijdens een drietal dinsdagavonden (9, 16 en 23 april) komen we samen rond het thema 'Oproep tot omkeer, over bekering en bestaansverheldering'. Dr. Wim Dekker schreef een mooi en toegankelijk boek over dit thema! Tijdens deze avonden ontdekken we samen wat de Bijbel zegt over bekering, hoe dit thema in onze (kerk)geschiedenis heeft gewerkt, maar denken we ook na over vandaag... Waar moeten wij ons van bekeren? Het is natuurlijk een aanrader om het boek aan te schaffen en vast te gaan lezen! De avonden worden gehouden in de Bethlehemkerk. Vanaf 19.45 uur is de inloop met koffie/thee. We starten om 20.00 uur. Welkom!

## Activiteiten in deze week

Dinsdag 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij

Woensdag 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij

Donderdag 10.00 tot 12.00 uur Inloopochtend

10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij

Vrijdag 7.00 uur Gezamenlijke stille tijd

10.00 tot 16.30 uur Inloopcafé Dichtbij

19.00 tot 20.15 uur Jeugdclubs: Pitstop (groep 3 en 4), The Rock (groep 5 en 6) en WWJD (groep 7 en 8)

19.00 tot 20.30 uur Jeugdclub: Kompas (1<sup>e</sup> t/m 3<sup>e</sup> klas)

## Collecten

Bij voorkeur geeft u uw gaven via de Bethlehemkerkapp. Geven met collectemunten/geld via de collectezakken bij de uitgang in de kerk blijft natuurlijk ook mogelijk. U kunt ook geld overmaken naar de rekening van de kerk: NL81INGB0004782505 ten name van Muntenverkoop Bethlehemkerk, graag onder vermelding van 'collecte' en de datum. Eventueel kan worden aangevuld met voor welke van de deze collecten het bedrag is bedoeld. U kunt uw gaven ook geven via deze QR-code. De opbrengst wordt over de genoemde collectedoelen verdeeld.

Collecten van vandaag:

Buurt- en kerkhuis Lukas

Wijkgemeente

Stichting Racham

Diaconie

Wijkgemeente



**Gezang 259: 1 (Liedboek)**

1

Halleluja! Lof zij het Lam,  
Die onze zonden op Zich nam,  
Wiens bloed ons heeft geheiligd;  
Die dood geweest is, en Hij leeft;  
Die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,  
in eeuwigheid beveiligt!

**Gezang 167: 1, 2, 3 en 4 (Liedbundel Weerklank)**

1

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,  
die jubelt door Jeruzalem.  
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,  
de Zoon van God is opgestaan.

3

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,  
want alles, alles is voldaan.  
Wie in geloof op Jezus ziet,  
die vreest voor dood en duivel niet.

**Gezang 221: 2 (Liedboek)**

2

Op Uw Woord, o Leven van ons leven,  
werpen wij het doodskleed af!  
Door de kracht Uws Geestes uitgedreven,  
treden we uit ons zondengraf.  
Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven,  
in Uw kruisdood meegekruisigd sterven,  
en herboren opgestaan,  
achter U ten hemel gaan!

**Luisterlied Gezang 433 (Liederenbundel Op Toonhoogte)  
(kinderkoor begeleid door Judith van Houte op harp)**

Maria kwam bij het graf  
en huilde om haar Heer.  
De grote steen was weggerold  
en Jezus was er niet meer.

Maar een engel zei plotseling:  
Weet je niet meer  
wat hij gesproken heeft.

Hij is opgestaan!  
Hij is opgestaan!  
Hij leeft!  
Hij leeft!!!

Hij is opgestaan!  
Hij is opgestaan!  
Hij leeft!  
Hij leeft!!!

De discipelen waren zo moe.  
Ze treurden om de Heer.  
Waar moesten ze nu nog naar toe?  
Hun meester was er niet meer.

Maar Maria riep plotseling:  
Hij heeft gedaan  
wat Hij gesproken heeft.

Hij is opgestaan!  
Hij is opgestaan!  
Hij leeft!  
Hij leeft!!!

Hij is opgestaan!  
Hij is opgestaan!  
Hij leeft!  
Hij leeft!!!

2

Geen graf hield Davids Zoon omknelde,  
Hij overwon, die sterke Held.  
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,  
want Hij is God, bekleed met macht.

4

Want nu de Heer is opgestaan,  
nu vangt het nieuwe leven aan;  
een leven, door Zijn dood bereid,  
een leven in Zijn heerlijkheid.

**Lied Zing met mij**

*(kinderkoor/samenzang begeleid door Judith van Houte op vleugel)*  
*(kinderkoor)*

Vlaggen en ballonnen een toeter en een bel,  
vandaag vieren we feest, dat begrijp je nu vast wel.  
De dag is weer begonnen de zon is opgegaan,  
maar wat het meest belangrijk is de Heer is opgestaan!

*(allen)*

Dus zing, zing, zing met mij:  
Jezus leeft, Hij is opgestaan!  
Zing, zing, zing met mij:  
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

*(kinderkoor)*

Bloemen in veel kleuren slingers van papier  
zwaaien, zingen, dansen, juichen van plezier.  
Laat iedereen het horen wat Jezus heeft gedaan.  
De steen is weg het graf is leeg, de Heer is opgestaan!

*(allen)*

Dus zing, zing, zing met mij:  
Jezus leeft, Hij is opgestaan!  
Zing, zing, zing met mij:  
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

**Gezang 215: 1, 2 en 3 (Liedboek)**

1  
 Christus, onze Heer, verrees,  
 halleluja!  
 Heil'ge dag na angst en vrees,  
 halleluja!  
 Die verhoogd werd aan het kruis,  
 halleluja,  
 bracht ons in Gods vrijheid thuis,  
 halleluja!

2  
 Prijst nu Christus in ons lied,  
 halleluja,  
 Die in heerlijkheid gebiedt,  
 halleluja,  
 Die aanvaardde kruis en graf,  
 halleluja,  
 dat Hij zondaars 't leven gaf,  
 halleluja!

3  
 Maar Zijn lijden en Zijn strijd,  
 halleluja,  
 heeft verzoening ons bereid,  
 halleluja!  
 Nu is Hij der heem'len Heer,  
 halleluja!  
 Eng'len juub'len Hem ter eer,  
 halleluja!

**Gezang 129: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)**

1  
 U zij de glorie, opgestane Heer!  
 U zij de victorie, nu en immermeer!  
 Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,  
 heeft de steen genomen  
 van 't verwonnen graf.  
 U zij de glorie, opgestane Heer!  
 U zij de victorie, nu en immermeer.

2  
 Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!  
 Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.  
 Weest dan volk des Heeren,  
 blijd' en welgezind,  
 en zegt telkenkere: Christus overwint!  
 U zij de glorie, opgestane Heer!  
 U zij de victorie, nu en immermeer.

3  
 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
 Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?  
 In Zijn godd'lijk wezen  
 is mijn glorie groot,  
 niets heb ik te vrezen in leven en in dood.  
 U zij de glorie, opgestane Heer!  
 U zij de victorie, nu en immermeer.

**Liederen – zondag 31 maart 2024 – 16.30 uur****Psalm 73: 10 (Nieuwe berijming)**

10  
 Wien heb ik in de hemel, Heer,  
 behalve U, mijn troost en eer?  
 Wat kan op aarde mij bekoren?  
 Alleen bij U wil ik behoren.  
 Al zou mijn vlees en hart vergaan,  
 toch zal ik, God, voor U bestaan,  
 Wien ik mijn leven toevertrouw,  
 Gij zijt de Rots waarop ik bouw.

**Gezang 439: 1 en 2 (Liedbundel Weerklank)**

1  
 Heer, U bent mijn leven,  
 de grond waarop ik sta.  
 Heer, U bent mijn weg,  
 de waarheid die mij leidt.  
 Uw Woord is het pad,  
 de weg waarop ik ga,  
 zolang U mij adem geeft,  
 zolang als ik besta.  
 Ik zal niet meer vrezen,  
 want U bent bij mij.  
 Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2  
 'k Geloof in U, Heer Jezus,  
 geboren uit de maagd,  
 eeuw'ge Zoon van God,  
 Die mens werd zoals wij.  
 U Die stierf uit liefde,  
 leeft nu onder ons:  
 één met God de Vader  
 en verenigd met Uw volk;  
 tot de dag gekomen is  
 van Uw wederkomst,  
 dan brengt U ons Thuis in Gods rijk.

**Gezang 130: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)**

1  
 Wees gegroet, gij eersteling der dagen,  
 morgen der verrijzenis,  
 bij wiens licht de macht der hel verslagen  
 en de dood vernietigd is!  
 Heere Jezus, Trooster aller smarten,  
 Zon der wereld, schijn in onze harten,  
 deel ons Zelf de voorsmaak mee  
 van der zaal'gen sabbatsvree!

2  
 Op Uw Woord, o Leven van ons leven,  
 werpen wij het doodskleed af!  
 Door de kracht Uws Geestes uitgedreven,  
 treden w' uit ons zondengraf.  
 Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven,  
 in Uw kruisdood meegekruisigd sterven,  
 en herboren - opgestaan,  
 achter U ten hemel gaan!

**ORDE VAN DIENST**

Ps. 73: 10  
 Ps. 66: 1 en 4  
 Gz. 439: 1 en 2  
 Lukas 24:1-12, 30-35  
 Ps. 142: 2, 4 en 7  
 Ps. 66: 8  
 Gz. 130: 1 en 2