

Nieuwsbrief

Uitgave van de Hervormde Bethlehemkerk gemeente, Laan van Meerdervoort 627, Den Haag

www.bethlehemkerk-denhaag.nl

Redactie: Ellen van Vliet, 06-23417310, nieuwsbrief@bethlehemkerk-denhaag.nl

Inleveren kopij voor eerstvolgend nummer: uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur



27^e jaargang nr. 18

28 april 2024

Erediensten (koster van dienst: morgendienst Arie Pronk / middagdienst Johan Quist)

10.00 uur dr. W. Dekker - Oosterwolde

1 Petrus 1:1-12

Tekst: 1 Petrus

1:8

16.30 uur prop. G.T. van Lingen - Nieuw-Lekkerland

Johannes 15:18-16:1 en Efeze 2:1-5

Thema: De wereld overwonnen

Collecten

Kies! Voedselbankwinkel +

Wijkgemeente +

IFES

Diaconie +

Wijkgemeente

Dankgebed en voorbede

- We bidden voor Roel en Jacqueline van Everdingen en hun gezin en familie. Op 20 april is na een periode van afnemende krachten de vader van Roel overleden. Nelis van Everdingen is 89 jaar geworden. We danken God voor alles wat zij in hem ontvangen hebben en bidden om kracht en troost. Aanstaaende maandag vindt de begrafenis plaats.
- De komende week is een week van gedenken en vieren. We bidden voor allen voor wie deze dagen - hoe en waarom dan ook precies - moeilijk zijn.
- De kinderen en jongeren zijn in de komende week/weken vrij. We bidden om een goede periode van rust en ontspanning.

Voor de kinderen

Voor de kinderen is er tijdens de morgendienst een werkblad. Het werkblad is te vinden op de homepage van de website. Of gebruik de volgende link: www.bethlehemkerk-denhaag.nl/2024/04/27/voor-de-kinderen-zondag-28-april-2024.

Laatste dienst hulpkoster Arie Pronk

Deze zondag doet broeder Arie Pronk voor het laatst dienst als hulpkoster. Namens de kerkenraad en de gemeente danken we hem hartelijk voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren. Rustig maar nauwgezet vervulde hij zijn taak en droeg zo op een hele praktische manier bij aan een goed verloop van onze kerkdiensten. Broeder Pronk deed het vanuit zijn hart: *'k Waar' liever in mijn Bondsgods woning, een dorpelwachter, dan gewend, aan d' ijde vreugd in 's bozen tent*, zoals het staat in de oude berijming van Psalm 84. We wensen hem alle goeds en Gods zegen op zijn verdere levensweg!

Vakantie van onze predikanten

De komende week genieten onze predikanten van een week vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling en/of scriba Jan van Liere, 06-53438591.

Zangavond Oude Kerk Scheveningen

Op dinsdag 7 mei begint een nieuwe serie zangavonden in de Oude Kerk op Scheveningen. Deze keer verleent het bekende Schevenings Vissersvrouwenkoor haar medewerking. Alle leden van dit koor treden op in authentieke Schevingse klederdracht. Naast de koorzang is er orgelspel op het hoefdorgel en het koororgel en veel samenzang. De zangavond begint om 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.15 uur. De avond is vrij toegankelijk met een collecte na afloop.

Initiatief Uw Koninkrijk Kome

Het mooiste dat je voor iemand in je omgeving kunt doen, is voor die persoon bidden. En als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God, dat mensen Jezus leren kennen. Een uitgelezen kans daarvoor is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Net als vorige jaar doet de Bethlehemkerk mee met het Initiatief Uw Koninkrijk Kome. Hoe doet u mee?

- Vanaf 9 mei tot 19 mei kunt u meebidden via het gebedsdagboek.
- Het gebedsdagboek is te downloaden via www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome.
- Dagelijks tussen 9 en 19 mei worden delen van het dagboek op de Bethlehemkerk app geplaatst.
- Inspireer en bemoedig elkaar in het gebed en via woorden!
- Op woensdagavond 15 mei houden we om 20.00 uur een gebedsmoment één van de kerkzalen.

Lukt het niet om te downloaden of mee te lezen via de app, stuur dan een berichtje naar Paul Moerdijk, pjmoerdijk@hotmail.com, 06-15466265. U ontvangt dan de tekst op een andere manier.

Dagje uit voor senioren

Op woensdag 15 mei staat het dagje uit voor de senioren gepland. De inschrijffijst ligt in de ontmoetingsruimte. U kunt zich tot en met vrijdag 10 mei inschrijven. Verdere informatie vindt u op de inschrijffijst of in het aprilnummer van het kerkblad. Voor vragen kunt u ook terecht bij Corrie Toet, 070-3863332, c.w.toet@icloud.com.

Slotavond 'Oproep tot omkeer' IV met dr. W. Dekker

De afgelopen weken hebben we met een groep gemeentelieden nagedacht over 'bekering'. Dit naar aanleiding van het boek dat dr. W. Dekker over dit thema heeft geschreven. We hopen nog één keer samen te komen en wel op woensdag 22 mei. De auteur van het boek is dan onze gast en spreker. Hij gaat dan met name in op hoofdstuk 8 van het boek: 'Bekering een heilzaam woord in het missionaire werk' en ook nog (voorafgestelde) vragen beantwoorden. We zien uit naar een goede en leerzame ontmoeting. Ook als u de andere avonden niet bent geweest, bent u hartelijk welkom! Uw eventuele vragen aan/voor dr. Dekker voor 15 mei kunt u mailen naar dominee Foppen, e.k.foppen@solconmail.nl.

Activiteiten in deze week

Maandag 7.00 uur Gezamenlijke stille tijd

10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij

Dinsdag 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij

19.30 tot 21.00 uur Open Kerk

Woensdag 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij

Donderdag 10.00 tot 11.30 uur Open kerk

10.00 tot 12.00 uur Inloopochtend

10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij

Vrijdag 7.00 uur Gezamenlijke stille tijd

10.00 tot 16.30 uur Inloopcafé Dichtbij

Collecten

Bij voorkeur geeft u uw gaven via de Bethlehemkerkapp. Geven met collectemunten/geld via de collectezakken bij de uitgang in de kerk blijft natuurlijk ook mogelijk. U kunt ook geld overmaken naar de rekening van de kerk: NL81INGB0004782505 ten name van Muntenverkoop Bethlehemkerk, graag onder vermelding van 'collecte' en de datum. Eventueel kan worden aangevuld met voor welke van de deze collecten het bedrag is bedoeld. U kunt uw gaven ook geven via deze QR-code. De opbrengst wordt over de genoemde collectedoelen verdeeld.

Collecten van vandaag:

Kies! Voedselbankwinkel
Wijkgemeente
IFES

Diaconie
Wijkgemeente



Gezang 87: 1 en 5 (Liedboek)

1
Wij willen God de ere geven
en maken Zijn genade groot;
want wij zijn voor de zonde dood
en wat God Zelf heeft afgeschreven
zal niet herleven.

5
Zoals de Christus is verrezen
door 's Vaders heerlijke overmacht,
zo zijn ook wij aan 't licht gebracht
om nieuw te leven, zonder vrezén,
nu en na dezen.

Gezang 564: 1, 2 en 3 (Liedbundel Weerklank)

1
Alzo lief had God de wereld,
alzo lief had God de wereld,
de wereld, de wereld,
God had de wereld lief.

2
Dat Hij aan ons heeft gegeven,
dat Hij aan ons heeft gegeven,
gegeven, gegeven,
Zijn eengeboren Zoon.

3
Opdat een ieder die gelooft,
opdat een ieder die gelooft,
een ieder, een ieder,
het eeuwig leven heeft.

Psalm 16A: 3, 4 en 5 (Liedbundel Weerklank)

3
U, God mijn HEER, bent alles, wat ik heb.
Mijn leven ligt volledig in Uw handen.
Ik ben tevreden met wat U mij geeft.
Mijn erfdeel ligt in liefelijke landen.
Ik ben gelukkig in Uw overvloed;
mijn bekérs zijn gevuld tot aan hun randen.

4
Ik prijs de HEER, Hij geeft mij goede raad.
Hij leidt ook 's nachts mijn wil en mijn gedachten.
God houd ik steeds voor ogen, want Hij staat
steeds aan mijn zij bij dagen en bij nachten.
Ik ben verheugd, ik zing Hem eeuwig lof.
Veilig zijn allen, die Uw hulp verwachten.

5
U geeft mij niet als prooi aan 't dodenrijk,
beschermt mij voor het graf in al zijn dreigen.
Het levenspad wijst U mij telkens aan.
Tot overvloed laat U mijn vreugde stijgen.
U bent aanwezig en Uw rechterhand
doet mij Uw volle lieflijkheid verkrijgen.

Gezang 430: 1, 2 en 3 (Liedboek)

1
Ik heb U lief, o mijn Beminde,
Die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o Welgezinde,
Wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o Schoonste Licht,
Glans van Gods aangezicht.

2
Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
Vriend Die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn Zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, o kom dan, kom,
Christus, mijn Bruidegom!

3
Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij Die de schoonheid Zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn Zielenrust, mijn Zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn Heil, mijn Schat,
zo laat heb liefgehad.

Liederen – zondag 28 april 2024 – 16.30 uur

ORDE VAN DIENST

Ps. 27: 1 en 2

Ps. 33: 1 en 2

Gz. 442: 1 en 2

Johannes 15:18-16:1

Efeze 2:1-5

Ps. 69: 2, 5 en 14

Ps. 103: 1 en 2

Gz. 838: 1, 3 en 4

Psalm 27: 1 en 2 (Liedbundel Weerklank)

1

De HEERE is mijn Licht, wat kan mij deren?
Hij is mijn Heil, ik ben voor niemand bang.
Ieder gevaar kan ik met Hem trotseren.
Op Hem, mijn Rots, bouw ik mijn leven lang.
De aanval van belagers hield geen stand:
ze struikelden en beten in het zand.
Al smeedt een machtig leger een complot,
in oorlog zelfs vertrouw ik op mijn God.

2

Eén ding vraag ik de HEER: of ik mag wonen
bij Hem in huis, zodat Hij daar altijd
Zijn liefdevolle goedheid mij kan tonen.
Daar dien ik Hem in Zijn aanwezigheid.
Ik weet dat in Zijn tent bij tegenslag
beschutting is en ik er schuilen mag.
Ik zing een vrolijk lied en musiceer;
met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.

Gezang 442: 1 en 2 (Nieuw Liedboek)

1

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, Uw tempel zijn.
O Gij, Wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met Uw zachte glans doordringen,
o Zon van liefde, mijn gemoed!

2

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in Uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik Uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Gezang 838: 1, 3 en 4 (Nieuw Liedboek)

1

O grote God Die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw Woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.

3

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
Uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen Uw verbond.
Spreek Zelf door onze daden
van vrede en genade.

4

Wij danken U, o Liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in Zijn stervensnood
Uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit Uw liefde leven.