

Nieuwsbrief

Uitgave van de Hervormde Bethlehemkerkgemeente, Laan van Meerdervoort 627, Den Haag

www.bethlehemkerk-denhaag.nl

Redactie: Ellen van Vliet, 06-23417310, nieuwsbrief@bethlehemkerk-denhaag.nl

Inleveren kopij voor eerstvolgend nummer: uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur



27^e jaargang nr. 16

14 april 2024

Erediensten (koster van dienst: morgendienst Pim Quist / middagdienst Judith van Houte)

10.00 uur ds. T.L.J. Bos

Romeinen 7:13-26

Thema: Het beest in mij

Collecten
Vakantieweken vanuit de diaconale locaties +
Wijkgemeente +
Missionair Meer Mogelijk

16.30 uur ds. E.K. Foppen
Jongerdienst

Kolossenzen 3:1-17

Thema: Opgewekt?!

Diaconie +
Wijkgemeente

Dankgebed en voorbede

- We bidden tot de God van Israël of Hij Zijn volk wil beschermen en behoeden. We bidden voor de-escalatie van het toenemende geweld in het Midden-Oosten.
- We bidden voor allen die - soms juist met velen om hen heen - eenzaam zijn.
- We bidden om een gezegende jongerdienst vanmiddag! Dat jong en oud opgewekt zullen worden en opgewekt gaan/blijven leven!

Voor de kinderen

Voor de kinderen is er tijdens de morgendienst een werkblad. Het werkblad is te vinden op de homepage van de website. Of gebruik de volgende link: www.bethlehemkerk-denhaag.nl/2024/04/20/voor-de-kinderen-zondag-21-april-2024.

Jeugddienst

Vanmiddag is er opnieuw een jongerdienst in de Bethlehemkerk. Dominee Foppen leidt de dienst. Het thema van deze dienst kort na het Paasfeest is: Opgewekt?! Dit naar aanleiding van Kolossenzen 3:1-17. Wat betekent het eigenlijk voor ons vandaag dat Jezus toen en daar is opgewekt? Hoe ziet een opgewekt mens eruit? De liederen worden begeleid door de jeugband en de organist. Van harte welkom, jong en oud(er). Neem gerust iemand mee!

Avonduur

Vanavond is er opnieuw een Avonduur. Samen zingen we liederen waarin we God aanbidden. Het thema is dit keer: Samen met de engelen. In ons geloofsleven staan engelen meestal minder centraal. Maar we komen ze vaak tegen in de Bijbel, in onze psalmen en in veel worship repertoire. Bij het Avonduur zingen en denken we er over. Niet 'light' zoals op de poster staat, maar er is weer ondersteuning van een volledige band! Kom meezingen vanavond om 19.30 uur in Eltheto!

Verdiepingsavond 'Oproep tot omkeer' III

Dinsdag 23 april is derde (niet de laatste!) verdiepingsavonden over het thema 'Bekering'. We volgen deze avonden het boeiende boek 'Oproep tot omkeer' dat dr. Wim Dekker heeft geschreven. Ook vanuit missionair oogpunt bezien een boeiende thematiek. Gaat de cultuur ons voor in het besef dat we zo niet door kunnen leven? En ook: hoe kunnen we in missionaire communicatie zo over bekering spreken dat het verlangen oproept? Aanstaande dinsdag zoomen we meer in op de praktijk van 'bekering' voor ons vandaag. Wat heeft de oproep tot bekering te zeggen in een tijd van 'dikke ik' en klimaatcrisis? Dit naar aanleiding van hoofdstuk 6 en 7 van het boek van dr. Dekker. U ontvangt een samenvatting/hand-out. We gaan ook in gesprek met elkaar aan de hand van de vragen die in het boek worden gesteld. Hoewel het niet verplicht is om de betreffende hoofdstukken vooraf te gelezen, helpt dat natuurlijk wel! Was u de vorige avond helaas verhinderd, schroom niet om nu aan te schuiven! Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee. De avond begint om 20.00 uur.

Filmavond Dichtbij

Op donderdag 25 april is er weer een filmavond in Dichtbij. We kijken met elkaar de film Moonlight uit 2016. Moonlight verhaalt drie fases uit het leven van Chiron, een homoseksuele zwarte jongen die opgroeit in een van de ruigste buurten van Miami. We zien hem als kind, tiener en volwassene worstelen met zijn geaardheid, zijn mannelijkheid en de drugsverslaving van zijn moeder. Enig rolmodel in zijn jonge leven is de man die zich uiteindelijk over hem ontfermt: drugsdealer Juan. Aangrijpend en prachtig gefilmd portret, waarin regisseur/scenarist Jenkins ons kennis laat maken met een zeldzaam complex personage. De film roept existentiële vragen wakker. Wie wil ik zijn? En hoeveel ruimte is er voor wie ik werkelijk ben? Hoe ver ga ik in het aanpassen aan wat mijn omgeving wenselijk vindt? De film begint om 20.00 uur in Inloopcafé Dichtbij. Vanaf 19.30 uur is de zaal open. De kosten bedragen 5 euro voor de film en tegen een kleine vergoeding is er een drankje met wat lekkers. Na afloop is er een borrel en gelegenheid om met elkaar door te praten. We zien u en jou graag!

Dagje uit voor senioren

Op woensdag 15 mei staat het dagje uit voor de senioren gepland. De inschrijffijst ligt in de ontmoetingsruimte. U kunt zich tot en met vrijdag 10 mei inschrijven. Verdere informatie vindt u op de inschrijffijst of in het aprilnummer van het kerkblad. Voor vragen kunt u ook terecht bij Corrie Toet, 070-3863332, c.w.toet@icloud.com.

Activiteiten in deze week

Zondag	19.30 uur Avonduur
Maandag	7.00 uur Gezamenlijke stille tijd 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij
Dinsdag	10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 19.30 tot 21.00 uur Open Kerk 20.00 uur Verdiepingsavond 'Oproep tot omkeer'
Woensdag	10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij
Donderdag	10.00 tot 11.30 uur Open kerk 10.00 tot 12.00 uur Inloopochtend 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 20.00 uur Filmavond Inloopcafé Dichtbij
Vrijdag	7.00 uur Gezamenlijke stille tijd

Gemeentepredikant: ds. E.K. Foppen, 070-3237866, predikant@bethlehemkerk-denhaag.nl

Missionair predikant: ds. T.L.J. Bos, 06-20128174, thejon.bos@bethlehemkerk-denhaag.nl

Collecten

Bij voorkeur geeft u uw gaven via de Bethlehemkerkapp. Geven met collectemunten/geld via de collectezakken bij de uitgang in de kerk blijft natuurlijk ook mogelijk. U kunt ook geld overmaken naar de rekening van de kerk: NL81INGB0004782505 ten name van Muntenverkoop Bethlehemkerk, graag onder vermelding van 'collecte' en de datum. Eventueel kan worden aangevuld met voor welke van de deze collecten het bedrag is bedoeld. U kunt uw gaven ook geven via deze QR-code. De opbrengst wordt over de genoemde collectedoelen verdeeld.

Collecten van vandaag:

Vakantieweken vanuit de
diaconale locaties

Wijkgemeente
Missionair Meer Mogelijk:

Diaconie
Wijkgemeente



Ps. 95: 1

Ps. 119: 49 en 53

Ps. 119: 67

Romeinen 7:13-26

Gz. 316: 1, 2 en 3

Gz. 88: 1, 2, 3 en 4

Ps. 86: 2 en 4

Gz. 446: 1, 4, 5, 6 en 7

Psalm 95: 1 (Nieuwe berijming)

1

Steekt nu voor God de loftrumpet,
Hem Die ons in de vrijheid zet.
Komt voor Zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, Die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de Koning der getijden.

Gezang 316: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

1

Heerlijk is Uw naam,
heerlijk is Uw naam,
hoog verheven en vol kracht.
Heerlijk is Uw naam.
Jezus, Jezus.
Heerlijk is Uw naam.

2

Heilig Lam van God,
heilig Lam van God,
Dat de zonde der wereld droeg.
Heilig Lam van God.
Jezus, Jezus.
Heilig Lam van God.

3

Waardig bent U, Heer,
waardig bent U, Heer,
alle macht en heerlijkheid.
Alle lof en eer.
Jezus, Jezus.
Waardig bent U, Heer.

Gezang 88: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek)

1

Mijn God, gewapend tot de tanden
voeren twee mannen in mij strijd:
een wil dat ik te rechter tijd
voor U in liefde zal ontbranden,
de ander wil Uw recht aanranden
en drijft mij tot opstandigheid.

2

De een, vol geest en vol genade,
daalde uit de hemel tot mij neer.
Wanneer ik hem maar volg, o Heer,
acht ik alle and're dingen schade.
De ander, afgezant van 't kwade,
wil aardse lust en aardse eer.

3

Ik zoek de vrede en oorlog maak ik,
roep vrede, en pleeg snood verraad.
Het goede willen geeft geen baat.
Naar werken van de vrede haak ik,
maar 't goede dat ik wil verzaak ik
en doe het kwade dat ik haat.

4

Kom mijn verscheurde hart genezen,
o Heer, door Uw genade groot;
ik ben het zelf die weerstand bood.
Herstel de eenheid van mijn wezen
en laat U dienen en U vrezen
wie eens een slaaf was van de dood.

Psalm 86: 2 en 4 (Nieuwe berijming)

2

Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
HEER, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.

4

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
laat mij in Uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van Uwen naam.
HEER mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, Uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Gezang 446: 1, 4, 5, 6 en 7 (Liedboek)

1

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw naam in 't oor,
Uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

4

al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

5

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik Uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

6

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7

O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stukt
dan draagt mij uw muziek.

Lied Oceans/Lopen op het water

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op Uw naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op Uw naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid.
(4x)

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op Uw naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

**Gezang 209
(Liederenbundel Op Toonhoogte)**

Onze Hulp en onze verwachting
is van God onze Heer.
Hij Die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede
van God, de Vader,
door Jezus, Zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met Zijn Geest in ons.

Halleluja, halleluja, amen!
Halleluja, halleluja, amen!

Lied Zegenkroon

U zult altijd voor ons strijden.
U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap.
Heer, U draagt de zegekroon.
U, mijn Helper en Beschermmer.
U, mijn Redder en mijn Vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.
Waar U bent, verstillt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met Uw glorie.
Vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

→ Halleluja!
Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld overwon.

U zult altijd voor ons pleiten.
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
Die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Halleluja!
Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld overwon

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!
(4x)

Aan het kruis leek U verslagen.
Maar U hebt de dood ontroond.
Zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.
U draagt de zegekroon.

Halleluja!
Halleluja!
Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld overwon.

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!
(6x)

Lied Because He lives

God sent His son, they called Him, Jesus;
He came to love, heal and forgive;
He lived and died to buy my pardon,
an empty grave is there to prove
my Savior lives.

Because He lives, I can face tomorrow,
because He lives, all fear is gone;
because I know He holds the future,
and life is worth the living,
just because He lives.

How sweet to hold a newborn baby,
and feel the pride and joy he brings;
but greater still the calm assurance:
This child can face uncertain days
because He Lives.

Because He lives, I can face tomorrow,
because He lives, all fear is gone;
because I know He holds the future,
and life is worth the living,
just because He lives.

ORDE VAN DIENST

Lied Oceans/Lopen op het water
Gz. 209
Ps. 95: 1 en 4
Lied Zegenkroon
Kolossenzen 3:1-17
Lied Because He lives
Ps. 108: 1
Gz. 168: 1 en 2
Gz. 168: 3

→ And then one day, I'll cross the river,
I'll fight life's final war with pain;
and then, as death gives way to victory,
I'll see the lights of glory
and I'll know He lives.

Because He lives,
I can face tomorrow,
because He lives, all fear is gone;
because I know He holds the future,
and life is worth the living,
just because He lives.

**Gezang 168: 1, 2 en 3
(Liederenbundel Op Toonhoogte)**

1
Zegen ons, Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2
Stort, op onze bedde,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.

3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!