

Nieuwsbrief

Uitgave van de Hervormde Bethlehemkerk gemeente, Laan van Meerdervoort 627, Den Haag

www.bethlehemkerk-denhaag.nl

Redactie: Ellen van Vliet, 06-23417310, nieuwsbrief@bethlehemkerk-denhaag.nl

Inleveren kopij voor eerstvolgend nummer: uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur



27^e jaargang nr. 19

5 mei 2024

Erediensten (koster van dienst: morgendienst Daniël Wakum / middagdienst Maaïke Schiebaan)

10.00 uur ds. J.D.J. ten Voorde - Elburg Numeri 6:22-27 en Lukas 24:36-53
Separate kinderleerdienst
(voor kinderen van groep
4 t/m 8 van de basisschool)

16.30 uur ds. E.K. Foppen Genesis 28:10-22

Hemelvaart – donderdag 9 mei 2024 (koster van dienst Johan Quist)

10.00 uur ds. T.L.J. Bos

Collecten

GZB (hulp aan vluchtelingen en
kwetsbare gezinnen in Libanon) +
Wijkgemeente +
Onderhoud kerkgebouw

Diaconie +
Wijkgemeente

Diaconie +
Wijkgemeente

Dankgebed en voorbede

- Vrijdag 10 mei hopen twee van onze gemeenteleden, Yannick van den Hout en Elise van Zaanen, te trouwen. De kerkelijke bevestiging en inzegening (hartelijk uitgenodigd om daar bij te zijn!) is om 14.30 uur in de Dorpskerk van Leidschendam. We danken onze goede God dat Yannick en Elise elkaar hebben gevonden en samen verder willen gaan in het leven. En we bidden om een mooie en vooral gezegende huwelijksdag.
- Het echtpaar Arie en Gertrud Pronk-Buijs heeft besloten om zich te voegen bij de hervormde Morgenstergemeente in Zoetermeer. Vanuit Leidschenveen, waar ze wonen, is dat een stuk makkelijker te bereiken dan onze kerk. We danken God voor wat wij de afgelopen jaren in broeder en zuster Pronk hebben ontvangen en we bidden dat zij zich snel thuis mogen voelen in hun nieuwe gemeente. En bovenal dat Hij hen ook daar goed en nabij wil zijn.
- We bidden voor hen die, vanwege gezondheidsproblemen, een medisch onderzoeks- en/of behandeltraject ondergaan. We bidden de Heelmeester om Zijn genade, zorg en kracht.
- Vandaag vieren we Bevrijdingsdag. Gisteravond herdachten we allen die om het leven kwamen in de Tweede Wereldoorlog en bij vredesmissies. We danken God dat we in ons land nu alweer zo'n lange tijd in vrede en in vrijheid mogen leven. Tegelijk bidden we voor hen die in de strijd voor die vrijheid geliefden hebben verloren en voor hen die ook nu nog kampen met trauma's en pijnlijke herinneringen.
- We leven toe naar Hemelvaartsdag. We bidden dat juist ook deze dag een feestelijke dag in de gemeente zal zijn!

Kinderleerdienst

Vandaag is er weer een kinderleerdienst en die begint rond 10.30 uur. De kinderleerdienst is bedoeld voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool. Het thema van de dienst is 'Jong geleerd'. Het zou fijn zijn als uw kind zelf een Bijbel meeneemt naar de kinderleerdienst. De kinderen kunnen na de dienst opgehaald worden in Eltheto.

Initiatief Uw Koninkrijk Kome

Het mooiste dat je voor iemand in je omgeving kunt doen, is voor die persoon bidden. En als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God, dat mensen Jezus leren kennen. Een uitgelezen kans daarvoor is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Net als vorige jaar doet de Bethlehemkerk mee met het Initiatief Uw Koninkrijk Kome. Hoe doet u mee?

- Vanaf 9 mei tot 19 mei kunt u meebidden via het gebedsdagboek.
- Het gebedsdagboek is te downloaden via www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome.
- Dagelijks tussen 9 en 19 mei worden delen van het dagboek op de Bethlehemkerk app geplaatst.
- Inspireer en bemoedig elkaar in het gebed en via woorden!
- Op woensdagavond 15 mei houden we om 20.00 uur een gebedsmoment één van de kerkzalen.

Lukt het niet om te downloaden of mee te lezen via de app, stuur dan een berichtje naar Paul Moerdijk, pjmoerdijk@hotmail.com, 06-15466265. U ontvangt dan de tekst op een andere manier.

Dagje uit voor senioren

Op woensdag 15 mei staat het dagje uit voor de senioren gepland. De inschrijffijst ligt in de ontmoetingsruimte. U kunt zich tot en met vrijdag 10 mei inschrijven. Verdere informatie vindt u op de inschrijffijst of in het aprilnummer van het kerkblad. Voor vragen kunt u ook terecht bij Corrie Toet, 070-3863332, c.w.toet@icloud.com.

Orthodoxe christenen vieren Pasen

Wereldwijd zijn er zo'n 220 miljoen orthodoxe christenen. Vandaag vieren zij het Paasfeest, de opstanding uit de doden van onze Heere Jezus Christus. Ook voor de leden van de Eritrese koptische kerk die elke zaterdag bijeenkomen in de Bethlehemkerk, is het nu Pasen. Afgelopen donderdag en vrijdag hielden ze diensten in onze kerk om stil te staan bij het lijden en sterven van Christus, gisteren en zelfs de hele afgelopen nacht (!) kwam de Eritrese gemeente bij elkaar om Zijn overwinning op de dood te vieren. Het kan daarom zijn dat er deze zondagmorgen nog wat extra wierook te ruiken is in de kerk. Of misschien komt u nog een verlate Eritrese kerkganger tegen. Wenst u hem/haar dan vooral een gezegend Paasfeest toe!

Activiteiten in deze week

Maandag 7.00 uur Gezamenlijke stille tijd
20.00 uur Huiskringen
Dinsdag 19.30 tot 21.00 uur Open Kerk
Vrijdag 7.00 uur Gezamenlijke stille tijd

Collecten

Bij voorkeur geeft u uw gaven via de Bethlehemkerkapp. Geven met collectemunten/geld via de collectezakken bij de uitgang in de kerk blijft natuurlijk ook mogelijk. U kunt ook geld overmaken naar de rekening van de kerk: NL81INGB0004782505 ten name van Muntenverkoop Bethlehemkerk, graag onder vermelding van 'collecte' en de datum. Eventueel kan worden aangevuld met voor welke van de deze collecten het bedrag is bedoeld. U kunt uw gaven ook geven via deze QR-code. De opbrengst wordt over de genoemde collectedoelen verdeeld.

Collecten van vandaag:

GZB (hulp aan vluchtelingen en
kwetsbare gezinnen in Libanon)

Wijkgemeente

Onderhoud kerkgebouw

Diaconie

Wijkgemeente



Psalm 68: 7 (Nieuwe berijming)

7

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het Die ons heeft gered,
Die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij Die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de HEERE Heere doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Gezang 488 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

Diep, diep, diep als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus' liefde voor jou en mij.
't Is net zo diep, diep, diep als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus' liefde voor jou.

Gezang 419: 1 en 2 (Liedbundel Weerklank)

1

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

2

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Gezang 141: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

1

Leid mij, Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan Uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met Uw Geest steeds meer.
Vul mij met Uw Geest steeds meer.

2

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door Uwe liefde,
groeiend naar Uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.
Voed mij dat ik groei naar U.

3

Laat door mij Uw levend water,
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat Uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in Uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

Wilhelmus 1 en 6

1

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Liederen – zondag 5 mei 2024 – 16.30 uur

ORDE VAN DIENST

Ps. 85: 1 en 4

Ps. 146: 1 en 3

Gz. 327: 1 en 2

Genesis 28:10-22

Ps. 46: 4

Gz. 197: 1, 2, 3 en 4

Gz. 3: 4

Psalm 85: 1 en 4 (Nieuwe berijming)

1

Gij waart goedgunstig voor Uw land, o HEER,
in Jacobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld Uw volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit Uw boek gedaan.
Gij Die de vlammen van Uw toorn bezweert,
Gij hebt U van Uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe Uw toorn niet over ons bestaan.

4

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in Zijn spoor.
Gerechtigheid is voor Zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij Zijn voetstap richt.

Gezang 327: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

1

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor Uw naam.

2

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest, Die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Gezang 197: 1, 2, 3 en 4 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

1

Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrijelijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.

Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.

2

Die open poort laat d' ingang vrij,
aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden.

Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.

3

Die open poort leidt tot Gods troon:
gaat door, laat niets u hind'ren;
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
die God biedt aan Zijn kind'ren.

Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.

4

In 't hemelrijk, voor Jezus' troon
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon
door Jezus' bloed verkregen.

Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.